

Reseberättelse

Innehåll

Acadia University, Wolfville, Nova Scotia, Canada, VT16, Menneskerettighedsstudier.

Namn på staden

Wolfville er en lille universitetsby – mindre end Lund. Den består i campus og Main Street med butikker og cafeer. Byen ligger ca. 1 times kørsel fra provinshovedstaden Halifax. Wolfville er en del af Annapolis Valley, der er kendt for tidevand, vin, æbler, kunst og musik. Byen er lille og hyggelig, men man keder sig aldrig. Folk stopper på gaden og hilser og generelt er det et godt lille "community".

Namn på universitetet

Acadia University. Alt er samlet på campus og de fleste studerende bor også der. Det er den klassiske nordamerikanske universitetsoplevelse med masser af ekstra forelæsninger og arrangementer rundt omkring på campus, måltider i skolekantine og studerende klædt i universitets-merchandise.

Mottagande

Jeg landede i den lille lufthavn i Halifax og så med det samme en studerende iført en Acadia t-shirt. Hun fulgte mig og tre andre til en bil og vi blev kørt til Acadia Campus i Wolfville. Der blev jeg indkvarteret på mit lille kollegieværelse med udsigt ud over dalen. De første dage var fuldt med information om universitetet, der havde arrangeret en rigtig god introduktion for de internationale studerende.

Kurser

Uddannelsessystemet er anderledes end i Lund, da terminerne (fall, winter, summer) er korte og alle kurser kører samtidigt. Generelt er der stort fokus på karakterer og alt gøres op i procentdele. Dette gør det lettere at forstå, hvad ens professorer forventer, men er også en ulempe med tanke på motivation og akademisk kreativitet. En lektion er 50 minutter, men de har også dobbelt og triple lektioner. Aftenlektioner er også normalt, de kører typisk fra 19-22 eller 19-20.25. Professorer tiltales med Dr. Titel eller anden titel, medmindre de siger andet selv. Universitetet er lille og professorerne kender som regel alle deres studerendes navne.

Canada since 1867

Kurset undervises af Dr. Laurie Dalton og var en gennemgang af Canadisk historie fra 1867 og op til i dag. Eksamination bestod hovedsageligt i multiple choice og skriftlige opgaver, selvom der var en enkel gruppepræsentation. Dette kursus var i højeste grad bygget til udenadslære og var meget anderledes end Lund.

Contemporary Political Theory

Underviser: Dr. Inna Viriasova.

Kurset var tiltænkt 3. års studerende, og da jeg var 2. år fandt jeg det specielt udfordrende. Vi gennemgik tre teorier (Arendt, Rancière og Brown). Undervisningen bestod i seminarier, hvor vi diskuterede et kapitel pr. time. Eksaminationen var en skriftlig opgave på ca. 8 sider,

udfordrende.

Environmental Perspectives

Underviser: Dr. Donna Seamone.

Kurset var tiltænkt miljø og bæredygtighedsstuderende og formålet var at udvide de studerendes perspektiv på miljø. Materialet varierede fra oprindelige folks naturopfattelser over miljømanifeste til religiøse teksters natursyn. Eksaminationen var en skriftlig opgave, der skrives i et eksamensrum på tre timer. Kurset gav et godt indblik i "alternative" måder at forstå relationen mellem menneske og natur. Kurset undervises om aftenen fra 19-22. Læsebyrden var stor, men det var næsten kun halvdelen af materialet, der omtales og bearbejdedes i timerne.

Global Issues

Underviser: Dr. Emily Jackson.

Kurset omhandlede globale problemstillinger og var delt op således at en uge havde et fokus. Eksaminationen var en skriftlig opgave. Trods kursets navn blev overraskende meget set i en amerikansk kontekst og størstedelen af eksempler, materiale og videoer kom fra USA eller Canada. Professoren gennemgik al læsning ved hjælp af powerpoints, så man behøvede reelt ikke læse til timerne.

Boende

Jeg boede på campus i residence som de fleste studerende (men ikke alle) gør. Man ansøger gennem hjemmesiden og får svar ca. en måned før terminens start. Det er svært at have en fornemmelse af hvilket hus der er bedst, når man ansøger over nettet. Jeg boede i Crowell Tower. Det var nok det dårligste kollegie på campus fordi det er gammelt og ikke særlig velholdt, dårlige vinduer, få toiletter og intet køkken. Men socialt var det godt. Den største hage ved at bo på campus er at man er bundet til at købe en meal plan, så man spiser alle måltider i universitetets kantine. Det er rigtig dyrt, ca. 10.000 SEK for bare 4 måneder. Det er fint, men dyrt, at bo på campus for en enkelt termin, men hvis man studerer i mere end en termin, vil jeg anbefale at bo "off-campus". Det virker let at finde bolig i de mange villaer i byen. Der er både familier, der udlejer et enkelt værelse og hele huse, der udlejes til studerende. Spørgsmål omkring bolig kan rettes til Julie Snair, der er koordinator for internationale studerende ved Wong International Centre.

Nöjen och fritid

Der er mulighed for at vandre i området, da Wolfville ligger i en dal. Cape Split er værd at se og Grand Pré. Tæt ved campus er der også en del kortere gå og vandrestier. Jeg selv brugte meget tid nede i den lokale garnbutik/bager The Wool n Tart, hvor der er et fællesskab af lokale, studerende og besøgende, der strikker og snakker og spiser kage. De er meget imødekommende og kan lære enhver at strikke eller hækle. Der er en del cafeer i byen som arrangerer forskellige aktiviteter og shows, så det er bare med at holde øje med plakater på campus om, hvad der foregår.

Kostnader

Det dyreste ved opholdet er at betale bolig og meal plan hvis man vælger at bo på campus. Hyren for et værelse er ca. 3500 SEK/måned, men afhænger af hvor man bor. Madpriserne i supermarkedet er lidt billigere end Sverige. Udover supermarkeder er der Wolfville Farmer's Market hver lørdag (og onsdag i sommermånederne), hvor man kan købe lokale produkter som vin, æblejuice, varm mad, brød mm. Det er rigtig lækkert, men også lidt dyrt.

busser. Vær opmærksom på at man i Canada ligger skat (tax) oveni prisen, men dette sker først ved kassen. Man kan derfor i starten føle sig lidt snydt, da man ofte skal betale 10-15 % mere end forventet.

Overordnet har opholdet været dyrere end forventet, men det skyldes især meal hall prisen. Byen som sådan er ikke specielt dyr.

Övrigt

Husk godt vintertøj, hvis du er der mellem november og maj. Som udvekslingsstuderende kommer man let til at blive venner med andre udvekslingsstuderende. Se hvad der foregår på campus af aktiviteter for at møde andre studerende. Der er masser af grupper, man kan engagere sig i.

Flere spørgsmål, kontakt:

Johanne Oline Storgaard Brok

Menneskerettighedsstuderende, VT16

mrs14jbr@student.lu.se