

*Lite info om hur det var på BFSU, Peking, Kina.*

## **Beijing Foreign Studies University (BFSU) eller Beijing Waiguoyu Daxue(北京外国语大学)**

Mitt namn är Jessica Abrahamsson och jag studerade kinesiska på Lunds Universitet (LU) år 2013 ht-2014 vt. Under höstterminen 2014 bestämde jag mig för att fortsätta mina kinesiska studier på Beijing Foreign Studies University, Peking, Kina (北京外国语大学) för att utveckla mina kunskaper i kinesiska.

Alla har olika lektioner beroende på vilken klass man hamnar i, men oftast har man lektion måndag-fredag. Klasserna är indelade i mindre grupper på ca 15-20 elever/klass för att man skall lära sig mer, och alla är från olika länder.

Skolan var också bra då de anordnade ett par resor för studenterna. En var en bussresa till den Kinesiska Muren och en annan var en lite längre resa till Xi'An där vi besökte bland annat Terrakotta Armén. Jag tyckte detta var *väldigt* bra gjort av skolan då det var hyfsat billigt samt kan vara svårt för en student att själv ordna en resa till Xi'an. Och vem vill inte till Kinesiska Muren?

### **Peking**

Det är en väldigt livlig och häftig stad med många fina ställen som är värda att besöka, sen är det dessutom en upplevelse att bara se hur människorna där bor i jämförelse med hemma. Jag som kommer från en liten by i Skåne, märkte stor skillnad på livsstilen i Peking och inte bara för att det är Kina utan också för att det är en stor förändring från att bo i en by med 15 000 människor och komma till en storstad med 25 miljoner människor. Något som tog mig tid att förstå var att "det inte riktigt finns något centrum" i Peking, då allt är en storstad.

### **Mottagande**

Mottagandet i Peking var inte jättebra. Inget som inte gick att lösa men lite problematiskt var det måste jag erkänna. De som jobbade på kampusen där vi skulle bo, pratade inte engelska och hade vi själva inte haft kontakt med vår gamla muntliga lärare i Sverige, som kommer ifrån Peking, hade vi haft väldigt svårt. De flesta som pratar engelska är den yngre generationen så fråga dem i början om ni känner er osäkra, Pekingborna har en speciell dialekt som kan vara svår att vänja sig vid. Ett tips är att ta kontakt med någon som möter upp er när ni tagit taxi från flygplatsen.

Och i allmänhet så är det vanligast att man i Sverige blir given information emedan man i Kina, själv måste fråga sig fram och pusha lite om ni vill få fram information. Var framåtriktad!

### **Kurser**

Det svenska namnet på kursen jag borde läst heter KINC13 (I Kina motsvarar detta C-nivå) men läste KINC12 (I Kina motsvarar detta B-nivå). Mina lärares namn är: 同玉 och 陈晨. Lärarna på BFSU, tycker jag personligen att de var en av de bästa jag någonsin haft. Jag har dessutom hört av många andra att deras lärare också varit toppen. Varje klass har en textkurslärare där man lär sig skriva, prata lyssna och en konversationslärare där man också lär sig skriva, prata och lyssna dock fokuseras det på den muntliga delen. 99% av tiden pratar lärarna kinesiska och de förklarar väldigt tydligt, och om man inte skulle förstå, bygger de om meningarna och förklarar på ett annat sätt så att man förstår.

Studiesystemet i Kina är bra men kontakten mellan LU och BFSU var inte så bra.

Den första veckan i skolan måste alla göra ett prov på datorn där det kollas hur många kinesiska tecken man kan, som jag tyckte var väldigt dåligt för testet kontrollerade inte någon grammatik alls vilket är vad vi på Lunds Universitet fokuserat på. Sen fick man göra ett muntligt prov där man sitter med en lärare och håller lite olika konversationer. Efter det läggs resultaten ihop och man placeras på en nivå från A-F. (klasserna) (A= nybörjare)

Då den skriftliga delen överväger den muntliga delen, placerades jag (och några andra) på B-nivå (KINC12) och inte på C-nivå, (KINC13) vilket blev problematiskt då jag redan läst den kursen på LU och skulle få komplettera allt när jag senare kom hem till Sverige. Detta var det enda jag tyckte var väldigt dåligt, eftersom man märkte att förhållandet mellan LU och BFSU inte varit jättebra. Provet vi fick göra på LU när vi sen kom hem till Sverige var inte alls likadant som studenterna på C-nivå i Kina läst, vilket gjorde det väldigt svårt för oss för även om vi läst på C-nivå, skulle vi inte klarat det då man inte läser samma saker i Kina och i Sverige. Ett tips för framtida studenter är att ha en diskussion med era föreläsare i Sverige innan ni åker så ni vet exakt vad ni ska göra. En annan lösning hade varit om man kunde haft andra lektioner i Kina som motsvarar Sveriges KINC13, (beroende på vilken nivå man hamnar i) de koreanska studenterna gjorde såhär och det funkade perfekt.

Ämnena jag läste var kinesiska som var indelat i skriftliga och muntliga delar. Utöver de här huvudämnena finns det några kurser man också kan läsa, t.ex "Chinese Business" som handlar om Kinas handel. Jag ville däremot fokusera på min kinesiska utveckling och valde att inte läsa något annat.

De flesta har mellan 2-6 timmars lektioner varje dag och läser man utökade kurser är det också oftast 2 timmar/kurs en gång i veckan. Varje lektion vi hade var 2 timmar med en tio minuters paus emellan. Utöver skoltid studerade jag ca 2-3 timmar varje dag. Två stora examinationer har man per år (En examination = en skriftlig och en muntlig) och sedan en del mindre prov som lärarna själva bestämmer. Veckan innan sista provet får man ledigt och pluggar dagarna ut då slutprovet har stor påverkan på ditt betyg.

### **Boende**

Angående boendet så erbjuds alltid campus, till olika priser beroende på vilken byggnad man får. På BFSU vill de flesta bo på 国家楼 där man kan få eget rum med toa och dusch, sedan delar man kök. Vi som åkte från LU bodde på 白楼 och hade först vars ett rum men delade toaletter och duschar. Kök fanns inte, vill man äta billigt är matsalen ett tips. (Frukost, lunch och middag) I början på oktober fick alla på 白楼 flytta ut då det skulle renoveras. Man fick då välja att bo i en annan byggnad, 一号楼 som också låg på campus med kompensation, eller på ett "hotell" som låg en bit bort och utan kompensation. Eftersom jag hade ont om pengar valde jag att dela rum med två andra tjejer och sen delade man dusch och toaletter med alla i korridoren som vanligt. 白楼 är nu färdigrenoverat och det borde inte vara några problem med boendena, men ett tips är att ansöka om vad ni vill ha i GOD tid.

Man kan också bo i en lägenhet, det är givetvis dyrare än att bo på campus men kan vara värt det om man stannar en längre tid.

### **Nöjen och fritid**

Skolan har en simhall, ett gym, en basket/fotbolls och tennisplan om man är intresserad av det. Vill man lära sig taiqi, kan man gå upp tidigt på helgen och leta upp någon äldre i parkerna som kan lära dig. Skolan erbjuder också taekwondo, dans, musik, kör osv. Sen finns det många sevärdheter i Peking, t.ex. Kinesiska Muren, Den förbjudna Staden, Tian Anmen Square och Hutonggränder. Ett tips: Om jag ville resa till något ställe på helgen så pluggade jag extra mycket under vardagarna så man fick helgen fri. Man kan också resa till andra städer med tåg, dock måste man boka biljetter. Apac-week är t.ex. en vecka där man får ledigt och kan passa på att resa. Sen finns det många pubar och nattklubbar om man är intresserad av det, och taxi finns alltid då tunnelbanetågen slutat gå.

### **Kostnader**

Det blev dyrare än vad jag tänkt mig då man inte tänker på att man måste ha vardagliga saker som t.ex. schampo, toapapper, gymkort med mera. Däremot så var det också för att jag bodde hemma i Sverige och betalade inte hyra eller mat. Bor man redan själv i Sverige så kommer det bli billigare då hyran, maten samt varor är mycket billigare än i Sverige.

### **Tips:**

- Använd mask till ansiktet, för även när luften verkar bra är den egentligen inte jättebra i Peking. Det finns en app man kan ladda ned.
- Ladda ned en app till tunnelbanetågen
- Packa med vardagliga saker så slipper man köpa det när man kommer dit
- Ansök om Visum i tid (Göteborg eller Stockholm)
- Ha ett par passfoton med dig
- Skaffa ICA student-bankkort för då kostar det inget att ta ut pengar i automaten (glöm ej att aktivera den i Asien innan du åker)
- Ha så mycket pengar du kan på kontot för man betalar studierna och boendet på en gång (första veckan) och tänk på att det kan ta en dag att föra över pengar
- Sök studentstipendiumet från The Birgit Rausing Language Programme, fråga din föreläsare om hjälp
- Ha i åtanke att det blir kallt i Peking på vintern (jag tog med mig min vinterjacka)
- Var beredd på kulturchock och öppen för nya saker hela tiden, trots motgångar
- Ha din adress nedskriven så du alltid kan komma hem
- Ta kontakt med din föreläsare i Sverige i början så ni vet allt stämmer
- Se till att alltid ha en kontaktperson i Sverige vid problem
- Skaffa en eller flera language-partners och träffas varje vecka
- Pruta! Det går att pruta på det mesta, du kommer tjäna på det samt som det är kul

Vill bara säga att får du chansen att åka och plugga utomlands, så åk! Tveka inte på en sådan här chans, hur du än har det så är allt en upplevelse och allt handlar om attityd. Du måste vara positiv till saker och ting, motgångar kommer att ske men det är bara att göra det bästa av situationen och tänka "då har jag något att skratta åt sen". *Det blir vad du gör det till.*

Man vet inte vad man ska förvänta sig men du kommer att utvecklas som person, träffa underbara människor, utveckla dina kunskaper och få andra perspektiv på livet. Var inte rädd för att prova något nytt! Det är värt det. Jag älskar numera Kina!

### **Har du fler frågor är det bara att skriva:**

Kina, Beijing Foreign Studies University - Jessica Abrahamsson

Jessica Abrahamsson (var i Kina ht14) [Jezs\\_94@hotmail.com](mailto:Jezs_94@hotmail.com)