

Peking University, Peking, Kina, ht14, kinesiska

Peking

Peking är Kinas huvudstad och en av världens största städer. Det finns en otrolig blandning av ”öst och väst” och vad man än vill se eller uppleva är möjligt, allt ifrån att äta äkta kinesiska dumplings i en uråldrig gränd för några kronor till att sitta på ett supermodernt shoppingcenter och dricka en kaffe latte tillsammans med vänner från hela världen. Peking är som sagt en otroligt stor stad, och invånarantalet är lika högt. Det finns hur mycket som helst att se och uppleva, både inom stadens gränser och utanför, men man måste också vara beredd på att det är folk överallt, speciellt under ledigheter.

Peking University

Peking University anses vara ett av Kinas främsta universitet. Det består av ett enda jättestort campus (kan lätt gå runt några timmar utan att gå i cirklar), komplett med en vacker sjö och allt vad man behöver i matväg, träning, böcker, bio och så vidare. De kinesiska studenterna bor inne på campus och behöver som sagt inte lämna området för att kunna leva vardagsliv. Majoriteten av utbytesstudenterna bor precis mittemot Peking Universitys östra ingång. Vad som är bra att tänka på med administrationen på universitetet är att man måste vara beredd på att saker och ting tar tid. Ska du be att få ett dokument underskrivet kan du utan svårigheter behöva lägga fyra timmar på att skickas mellan olika institutioner, och det blir inte bättre av avstånden på campus. Det viktigaste är att ha ett bra tålamod, så löser det sig alltid. Men, det är ett väldigt vackert campus! Sjön och biblioteket gör att man för ett ögonblick glömmer att man är där för att studera och istället bara njuter av utsikten och atmosfären.

Mottagande

När vi anlände till Peking fick vi först klara oss på egen hand någon dag, vilket inte var något problem och det är dessutom något att rekommendera på grund av jetlagen. På själva registreringsdagen fick vi otroligt mycket information och hjälp med allt vad vi behövde veta. Det var registrering, inlämning av sjukintyg, försäkringsfrågor, fixa internet, frågor om boende och så vidare. Man kunde även anmäla sig till olika studentunioner, gemensam utflykt till muren samt skriva upp sig hos studentdrivna language-partner-programs.

Kurser

Allmänt

Tack vare att jag bara valde att läsa kinesiska, behövde jag bara skriva in mig på School of Chinese as a Second Language, och så tog de hand om resten. Alla utbytesstudenter måste göra ett språktest innan terminen kommer igång. Om man inte bedöms vara flytande i språket får man antingen studera kinesiska eller någon av de få kurser som ges på engelska. Om man presterar enormt bra på språktestet kan man även välja kurser som ges på kinesiska. Som sagt läste jag bara kinesiska, och blev indelad i klasser beroende på vilken nivå man klarade i testet. Det var även möjligt att byta upp eller ner i svårighetsgrad under de första veckorna om man ansåg att man hamnat på fel nivå.

Kinesiska, Quasi-intermediate

Jag läste kinesiska på Quasi-intermediate-nivån som var uppdelat i Hanyu och Kouyu, skriftlig och muntlig, samt en valbar kurs där vi lärde oss vardagsuttryck genom att titta på utdrag ur tv-serier. Skriftlig kinesiska och den valbara kursen examinerades genom tre stycken salstentor samt två mindre uppsatser (ca 600 ord). Den muntliga kursen examinerades genom ett större tal, två 10-minuters tentor med läraren samt tre stycken mindre

presentationer inför klassen. Upplägget skiljer sig ganska mycket ifrån det vi normalt sätt är vana vid från Lund, här är det 4-6 timmars föreläsning per dag med högt tempo och läxa mellan varje lektion. Det blir också avdrag från slutbetyget om man inte kommer till lektionen (oberoende av anledning) eller har flera dagars för sen ankomst. Det kan generellt sätt uppfattas som ett striktare upplägg, men personligen anser jag att man å andra sidan lärde sig otroligt mycket på kort tid.

Boende

Det boende som ingår i utbytet var mycket fräscht och rymligt. Dock måste man ha i åtanke att man delar rum med någon, samt delar toaletter (squatters = hål i golvet), dusch och ett pyttelitet kök med alla andra på våningen. Men man lagar sällan mat eftersom det finns ett flertal olika matsalar på skolan som serverar frukost, lunch och middag till ett riktigt lågt pris. Det fanns även andra som skaffade lägenhet själv, men oftast delade man då tre-fyra personer på en lägenhet. Det fanns många sådana lägenheter i området som kallas Wudakou, ca 30-40 minuters gångavstånd från universitetet. För att få plats i en sådan lägenhet gällde det först och främst att vara uppmärksam och fråga runt så gick det ganska fort att få tag på något.

Nöjen och fritid

Som jag har nämnt tidigare finns det otroligt mycket att göra, se, äta och uppleva i Peking! Det finns otroligt mycket historiska byggnader, vackra sjöar och palats, toppmoderna områden som har det senaste från hela världen, och så vidare. När det gäller sport och aktiviteter finns det alla sporter och tidsfördriv man kan tänka sig inne på campus. I början av terminen hålls det någon form av utställningsdag på campus då man kan skriva in sig i klubbarna för en mycket låg kostnad.

Kostnader

Boende utanför campus var dyrare än vad jag trodde, ca 2500-4000 kr i månaden för en person i delad lägenhet. Men mat inne på campus är otroligt billigt. De serverar frukost, lunch och middag och man äter sig lätt mätt för 7-20 kr per måltid, billigare och enklare än att laga mat själv. Att äta ute varierar, allt mellan 15-150kr per person, men kanske ett normalt snitt på ca 50kr per person.

Övrigt

Tänk på att ta med varma kläder om man åker till Kina vintertid! Under vinterhalvåret är Peking generellt sett ganska dåliga på uppvärmning, så det är kallt inomhus i restauranger, kaféer och så vidare. Underställ är att rekommendera. I övrigt kan man köpa nästan allting lättillgängligt, även Ikea och deras köttbullar finns till förfogande! Visumansökan brukar gå ganska snabbt och smärtfritt att fixa. Och som sagt, all administration väl i Kina tar ofta lite tid, men det löser sig alltid!