

Universiteit Van Amsterdam, Amsterdam, Nederländerna, ht14.

Kandidatprogram i Digitala kulturer på den Humanistiska fakulteten vid Lunds Universitet.

Amsterdam

Amsterdam beskrivs ofta som norra Europas Venedig och man förstår varför när man vandrar runt på kanalgatorna bland de gamla husen som katterna spanar ut genom. När man väl lärt sig att gatorna heter samma sak på båda sidor om kanalerna är Amsterdam en lätt stad att navigera runt i. Även om det finns flera olika centrum så känns staden liten eftersom man tar sig runt överallt på cykel. Mina favoritområden var Jordaan (där jag bodde), De Pijp (mycket trevlig marknad, barer och restauranger på kvällarna) och Nord (dit tar man färja och kan kännas lite off, men där det sker mycket roliga kultur-events och spelningar). Holländarna är superduktiga på engelska och jag hade aldrig några problem att bli förstådd. De är lika svenskarna på många sätt förutom när det kommer till regler, till exempel cyklar man nästan hur man vill och ingen bär hjälm.

Universiteit Van Amsterdam (UvA)

Universitetet är mycket likt Lunds universitet och jag tillhörde den humanistiska fakulteten men fick möjligheten att läsa en kurs som tillhörde "social sciences". Lärarna och administrationen var mycket hjälpsamma och svarade snabbt på mejl. Mentaliteten är lik den svenska och man säger till exempel inte "professor" utan kallar lärarna vid förnamn. Själva universitetet är utspritt över hela staden men jag rörde mig mellan tre byggnader som låg nära varandra, de var gamla vackra lokaler mitt inne i Amsterdams centrum och kändes som en blandning mellan Lund och Oxford.

Mottagande

Jag anlände en vecka senare och missade därför introveckan för alla utbytesstudenter. Detta gjorde dock inte så mycket eftersom det fanns gott om möjligheter att lära känna människor ändå i korridoren där jag bodde. Jag bodde tillsammans med en kille som var med på introveckan och kunde därför haka på de vänner han redan träffat.

Jag hade fått tydliga instruktioner av universitetet var jag skulle infinna mig första dagen för ett informationsmöte för utbytesstudenterna samt ett datum för att göra ett engelskatest. Informationsmötet var bra att gå på, lärarna visade oss runt och berättade om de olika byggnaderna. De svarade också på frågor angående kurser och visade hur man registrerade sig. Allt gick väldigt smidigt och engelskaprovet var bara en kontroll för att se att jag förstod och kunde skriva en längre text på akademisk engelska (inget att oroa sig för). Man behöver inte göra Toefl-testet, vilket kan vara bra att veta.

Kurser

Terminen var indelad i tre block vilket man var tvungen att vara vaksam på när man valde sina kurser. Till exempel läste jag en kurs som sträckte sig över både block 1 och 2 och ingen kurs i block 3. Eftersom som man själv ansvarar för sina kursval är det viktigt att kolla schemat så att en kurs inte krockar med någon annan samtidigt som man ska se till att man läser tillräckligt med poäng och att kurserna hålls på engelska. Ett tips är att ta kurser i enbart block 1 och 2 för att slippa åka tillbaka och göra tentor i februari när block 3 slutar.

Arbetsinsatsen var likvärdig med den svenska, tentorna låg dock under samma period (när man bytte block) vilket gjorde att man kunde ha två till tre tentor på samma vecka. Jag hade två till tre lektioner i veckan, vilket gjorde att jag hade gott om tid att läsa de artiklar som

krävdes till varje lektion. Jag lade ner mer tid på studierna än vid Lunds universitet främst för att allt var på engelska och det tog längre tid för mig att förstå och formulera mig så att jag själv blev nöjd. Jag är glad att jag lade ner den tid jag gjorde, för jag känner mig verkligen trygg i att skriva på akademisk engelska nu.

International Communication, 6 hp

Lärare: Cees J. Hamelink.

En kurs jag verkligen rekommenderar för läraren var fantastisk och jag lärde mig otroligt mycket. Kursen handlade i stort om hur kommunikation mellan länder fungerar, orättvisor i världen, PR-krig, "mc-donaldization" samt kommunikationens historia, från järnväg till frimärke till Internet.

Examination: En inlämningsuppgift och en salstenta.

Introduction to the Digital, 6 hp

Lärare: Robin Boast

Den historiska bakgrunden till vår digitala värld och hur vi interagerar med varandra idag via nya medier och vad dessa gör med oss.

Examination: En diskussionsfråga som varje vecka publicerades på vår kursplattform och som diskuterades där. En salstenta med kryssfrågor.

Humanities and the Creative Industries, 12 hp

Lärare: Jan Simons

Ett humanistiskt perspektiv på kreativa industrier. Jag tyckte kursen var tråkig och för teoribaserad för att jag skulle greppa vad läraren ville få ut.

Examination: 2 längre hemtentor.

Dutch Culture and Society 1, 6 hp

Lärare: Matthias Passer

En kurs för endast utbytesstudenter. Rolig och intressant om Nederländerna, jag lärde mig allt möjligt från historia till hur politiken idag fungerar.

Examination: En mindre skrivuppgift varje vecka, en muntlig presentation (två och två) samt en längre skrivuppgift.

Boende

Universitetet samarbetar med en boendeplattform som heter "De Key". Jag fick ett boende genom dem innan jag hunnit komma dit, vilket var väldigt skönt. Boendet låg mitt i de centrala gamla kvarteren på gatan Prinsengracht. Huset var bara för utbytesstudenter, eftersom det var billigt, bra läge och människorna som bodde där var i samma sits som jag själv var det enkelt att trivas och hitta vänner. Jag rekommenderar verkligen att försöka få ett boende via dem eller universitetet.

Jag delade ett rum med en annan kille från min klass här i Lund och det gjorde att vi hade en avsevärt mindre hyra än dem som hade egna rum.

Jag lärde känna en dansk tjej som fixade boende på eget håll, det gick bra men hon fick lägga ner mycket tid och research på vilka områden som var bra att bo i. Vill man söka boende på eget håll rekommenderar jag att söka i området "De Pijp" där hon bodde. Via Facebook läggs mycket annonser ut.

Nöjen och fritid

I Nederländerna är allt väldigt nära. Därför tycker jag att man ska ta sig tiden och upptäcka lite ställen runt omkring. En cykeltur till Haarlem, en dag i Utrecht och varför inte ta tåget till Bryssel, Antwerpen eller Ghent? Passa på att se Europa för det finns så mycket vackra byggnader och gammal kultur som man inte vet om.

I Amsterdam tyckte jag att barerna var väldigt trevliga och jag åt ofta ute, även om det inte är jätte billigt är det lite billigare än i Sverige och en rolig upplevelse.

Ett annat tips är att köpa ett museumkort (Amsterdam är den museumtätaste staden i världen) och besöka så mycket museum man orkar. Jag gillade speciellt Van Gogh-museum, Foam och Stederlijk.

Kostnader

Nederländerna har Euros och det kostade ungefär vad jag tänkt mig, lite billigare i affärer på restauranger och på barer. Det som är dyrt i Amsterdam är boenden och hotell.

Övrigt

Köp en billig cykel, men bli inte ledsen om den blir stulen. Cyklar kan köpas överallt jag köpte min första på en marknad och den andra från en Facebooksida "Amsterdam bike sale".

Använd två lås och lås alltid fast den i något.

Hör gärna av dig om du undrar något speciellt, jag hade världens roligaste höst!

Line, Hansson, ht14

Line.hansson.lh@gmail.com