

Universität Wien
Wien, Österrike
HT15 Kandidatprogram i Europastudier med humanistisk profil

Wien är Österrikes huvudstad och ligger i östra delen av landet vid floden Donau. Wien har 1.8 miljoner invånare och är en av Europas största städer. I Wien finns det mängder av olika sevärdheter, särskilt om man är intresserad av kultur och historia, men även någonting som passar alla. Under min termin i Wien utnyttjade jag min fritid till att under dagtid åka på invandringar i natursköna vingårdar i närheten av staden, att gå på något av de många muséer som staden erbjuder, besöka landmärken såsom Schönbrunn slott eller St Stephans katedral, strosa runt bland stadens mysiga gator och caféer med mera. Under nattetid var vi ofta på barer och klubbar och andra evenemang som staden erbjuder. Wien är en väldigt vacker och händelserik stad och det finns alltid någonting spännande att göra. Jag hade turen att vara där under juletid, då de byggde upp deras kända julmarknader runt om i hela staden vilket var rent utav magiskt.

Universität Wien grundades 1365 och är ett av Europas största universitet. Då jag åkte via mitt kandidatprogram i Europastudier så fick jag läsa under fakulteten Politikwissenschaft, statsvetenskap. I och med att Lunds universitet är stort är det ganska likt Universität Wien med tanke på att de olika fakulteten är utspridda runt om i staden. Även om Wien är en större stad än Lund så låg nästan alla skolbyggnader inom det första distriktet (det mest centrala), med gångavstånd mellan varandra. Som utbytesstudent finns det en Erasmus-grupp som organiserar studentaktiviteter vilket var väldigt roligt att vara med på, men det fanns inga studentnationer eller liknande som det finns i Lund.

Mottagande, det fanns introduktionsmöten som internationella kontoret ordnade som man kunde boka in sig på när man kom ner, och de hjälpte en med att registrera sig på skolan och var man registrerar sin bostad på skattekontoret etc. Däremot var det väldigt självständigt i fråga om att registrera sig på kurser och hitta boende m.m. Själva mottagandet från Erasmus-kontoret var väldigt bra, de anordnade 'welcome week' för alla utbytesstudenter och hjälpte en om man hade några frågor. När jag anlände fanns det ingen som mötte mig på flygplatsen, däremot kunde man registrera sig att vara med i en "buddy-group", där österrikiska studenter fungerade som mentorer. Mina vänner som var med i den gruppen hade någon som mötte dem på flygplatsen och hjälpte att komma tillrätta i staden.

Kurser, jag läste fem kurser á 6ects för att få ihop motsvarande 30hp. Studiesystemet var helt annorlunda jämfört med i Sverige, då alla kurser jag läste var seminariekurser. Detta innebar att man varje vecka skulle lämna in en skriftlig uppgift, och utöver det var det i varje kurs prov, presentationer och uppsatser som slutarbeten. Detta kanske inte låter som särskilt mycket, men när man läser fem kurser parallellt, med fem inlämningar i veckan blir det väldigt intensivt. Jag läste följande kurser:

1. *Political Branding, Petra Bernhardt*. En kurs där man läste om marknadsföring och politik och städer och länder. Kursen var jätteintressant och bestod av seminarium och avslutades med en paneldiskussion som examination där man i grupp skulle presentera en egen typ av politisk marknadsföring.
2. *Post-soviet Ukraine, Tatiana Zhurzhenko*. En kurs som behandlar Ukrainas utveckling sedan upplösningen av Sovjetunionen. Väldigt intressant kurs som utöver seminarium avslutades med en mindre uppsats på ca 6 sidor.
3. *Comparative analysis of politics, Eva-Maria Földes*. En kurs som behandlar olika teorier kring samhällsfenomen och politik. Förutom seminarium och diskussioner avslutades kursen med en klassisk salstentamen. Kursen hölls på engelska det var mycket mer diskussioner än föreläsningar, vilket var otroligt intressant då majoritet av klassen var internationella studenter. Allas erfarenheter

från sitt hemland bidrog till varierad och intressant undervisning.

4. *Europeanization of administrative systems in Europé, Inga Ulnicane*. Den här kursen behandlade även den teorier kring europeanization och internationaliseringsprocesser i Europa och EU. Den här kursen bestod även den av seminarium och avslutades med en mer omfattande uppsats som man skrev i grupp á 15 sidor där man själv skulle skapa en problemställning i relation till Europeisering. Kursen var intressant men det var för mycket att göra för att man skulle kunna ta informationen till sig på ett positivt sätt.

5. *Staatsteoretische Grundlagen und Globalisierung, Armin Puller & Hanna Lichenberger*. Den här kursen var på tyska, men det är inget krav att man ska läsa det utan det var för att jag har tyskakunskaper sedan tidigare och är relativt flytande i språket. Den här kursen pratade även om teorier kring globalisering och varje seminarium skulle vi diskutera kring vissa frågor som vi fått relaterade till vecko-läsningen. Avslutningsarbetet var en uppsats som man skrev själv på 15 sidor som skulle behandla relevant område inom globaliseringsteorin.

Övergripande var uppgiften inför seminarierna att läsa antingen en eller två förvalda vetenskapliga artiklar rörande ämnesområdet, och därefter skriva en kritisk reflektionspapper som underlag för diskussion under seminarierna. Ibland fick man konkreta frågor att svara på men det varierade från kurs till kurs.

Boende, jag ordnade boende själv via en hemsida som heter wg-gesucht.de. Det är en annons-sida som utlyser rum och lägenheter i tysktalande länder. Där fick jag kontakt med två tjejer som hade ett rum att hyra ut i centrala Wien. Det finns studentbostäder och korridorrum att hyra, men de är oftast väldigt dyra. Hyrorna i centrala Wien ligger på ca 300-500 euro i månaden beroende på hur stort rum man har, och de kan även vara dyra om man bor i de yttre distrikten. Wien är uppbyggt i distrikt, där nummer 1 är kärnan och sedan ligger 2-9 i en cirkel utanför det. Alla distrikt från 10 och uppåt är utanför stadskärnan, och där kan det finnas billigare boenden men det beror på storleken på rummet. Jag rekommenderar att titta på andra hemsidor och inte bara ta studentboenden då de oftast är väldigt dyra, plus att det kan vara väldigt roligt att dela lägenhet när man inte känner någon i staden. Jag bodde med tre andra personer i en ganska stor lägenhet och vi kom bra överens så det var bara roligt. Det är okej att bo utanför distrikt 9, men jag skulle rekommendera att bo i något av distrikten 1-9 då det underlättar transporter osv.

Kostnader, Wien är överlag billigare än Sverige vad det gäller öl, vin och mat. Kaffe är dock dyrare. Min uppfattning är att det inte är jättestor skillnad men att det ändå är lite billigare att leva än i Sverige. Tunnelbanekortet är inte dyrt, för en hel termin kostar det ungefär 150 euro, och för det kan man åka under flera månader på alla bussar, tunnelbanor och tåg inom Wien. Detta är jättebilligt jämfört med Sveriges pendelkort.

Övrigt, praktiska råd och tips är att ta vara på tiden trots att man har mycket i skolan. Skolan är krävande och då är det bäst att utnyttja helgerna till fullo och hela tiden leta efter nya gömmor i staden, de är oändliga! Det är även väldigt nära andra stora städer, och man kan ta en dagsutflykt till Bratislava eller åka över en helg till Budapest för nästan inga pengar.

Ni får gärna kontakta mig om ni har några frågor inför er utbytestermin!

Kontaktuppgifter

Kajsa Sjöberg, ht15

kajsasjoberg@hotmail.com