

Polytekniska Universitetet Sankt Petersburg HT16, Ryska Humanistiska fakulteten Lunds Universitet

Jag heter Amanda Bergland och studerar statsvetenskap och ryska vid Lunds universitet. Jag har sedan en tid tillbaka haft ett stort intresse för både det ryska språket men även den ryska kulturen, och inte minst är det ett fascinerande land ur en statsvetares perspektiv. Höstterminen 2016 fick jag möjligheten att studera en termin i Ryssland, i kulturmetropolen Sankt Petersburg. Med hjälp av ett stipendium från Svenska Institutets Visbyprogram Östersjöregionen gav jag mig av till vad som skulle komma att bli en mycket lärorik termin där jag för första gången kunnat känna att jag har börjat förstå och på riktigt komma under skinnet på den ryska kulturen.

Sankt Petersburg

Sankt Petersburg är Rysslands näst största stad med ungefär 5 miljoner invånare. Staden är vackert belägen vid Nevas utlopp i finska viken och har ett klimat likt Helsingfors men dessvärre med lite färre soldagar. Bristen på sol vänjer man sig vid men det är klart man skulle velat se solen lite oftare (dock desto mer lycka när den äntligen beslutar sig för att spricka genom molnen!). Sankt Petersburg är ett kulturellt centrum, något som märks inte minst på tunnelbanan och på bussar där de allra flesta sitter med näsan i en bok. Staden är även hem till eremitaget som är ett av världens främsta konstmuseer, Marinskijteatern, uppståndelsekyrkan, massvis av vackra katedraler och längs huvudgatan Nevskij prospekt går det att strosa länge utan att tröttna på alla de vackra byggnader som ramar in gatan. Sankt Petersburg kallas även hjältestaden Leningrad (Gorod Geroj Leningrad). Namnet fick staden efter andra världskriget då Leningrad var belägrat av tyskarna i nästan tre år, då nästan en miljon människor i staden dog.

Priser

Ryssland är generellt mycket billigare än Sverige. Moskva brukar räknas till en av världens dyraste städer, men det måste också sättas i perspektiv till en normal rysk inkomst. För en svensk student är det väldigt billigt i storstadsmått förutsatt att man inte går rätt in i turiststråken. En förhållandevis fin middag på restaurang brukar ligga på 200–300 rubel utan

dryck och en rätt på ett snabbmatsställe går på strax över 100 rubel. Även vardagliga saker så som rengöringsprodukter och livsmedel är mycket billigare.

Utbildning

Jag har vid Sankt Petersburgs statliga polytekniska universitet studerat kurser så som moderniserings-och transformeringsproblem i Ryssland, politiska system i Ryssland och samtida konflikter, men även kurser i ryska samt en svensk-rysk tandemkurs. Intresset för Sverige och det svenska är vad vi fick förstå ganska stort i Sankt Petersburg och därför var det eftertraktat med ”riktiga” svenskar på universitetet. Det är ganska annorlunda att studera i Ryssland jämfört med att studera i Sverige. Bli därför inte förvånad om du förväntas skriva en lång uppsats på bara några veckor, ryssarna fokuserar (tyvärr) mycket mer på kvantitet än kvalitet. Det är även vanligt att betygen presenteras inför helklass. Något som också bör tas i beaktning är att inte vara alltför låst vid ett visst kursupplägg, då kursernas tillgänglighet kan ändras mycket på grund av t.ex. hur många som har valt att läsa just den kursen.

Under min termin har jag även varit en del på det svenska konsulatet i staden där vi bland annat blivit bjudna på diverse föreläsningar, luciatåg, Gustav Adolf-middag och även själva hållit en presentation om studenttraditioner i Lund på språk-klubben för ryssar som studerar eller har studerat svenska eller bara har intresse för Sverige. Min utbytestermin har med andra ord inkluderat just mycket utbyte där jag känner att även jag kunnat bidra med mina erfarenheter och kunskaper, vilket jag tycker är precis vad ett utbyte ska handla om!

Boende och Fritid

Jag bodde på ett studenthem strax nordost om centrala Sankt Petersburg vid metrostationen Ploschad Muzchestva. Rummen och byggnaden är ganska nyrenoverade och mycket fräscha. Förmodligen är det ett av de absolut bästa studenthemmen i Sankt Petersburg ur ett ren-och säkerhetsperspektiv. På fritiden finns det mycket att göra. Jag brukade såklart försöka besöka mycket museer då de flesta är gratis eller åtminstone mycket billiga som student i staden. Några gånger gick jag på balett och opera och andra evenemang. Det händer mycket i Sankt Petersburg, speciellt för den kulturintresserade. Annars är en annan populär helgaktivitet att besöka en av de otaliga barerna där du får skåla med glada ryssar för både vänskap, liv och evig lycka. Det ska tilläggas att det har underlättat extremt mycket för mig att kunna förstå och göra sig förstådd på ryska. Många ryssar, även yngre, pratar bara ryska och även om de

pratar lite engelska blir det lätt missförstånd och de gör sig bättre förstådda på ryska. Det är också många praktiska och administrativa saker som förenklas med en viss rysk förkunskap.

Sammanfattningsvis har jag under min utbytestermin har jag träffat otaliga intressanta människor med hundratals olika historier och bakgrunder. Jag har på nytt blivit fascinerad av ryssen, den ryska kulturen och hur historien satt sin prägel på landet. Det är ett land som fångslar och lämna en mållös, både på gott och på ont, men som är fyllt med så otroligt mycket värme och kunskap om man är beredd att lyssna och försöka förstå. Visst är det lite byråkratiskt och omständligt ibland, men med lite tålamod går det att se charmen med det också. Jag skulle slutligen innerligt vilja rekommendera dig som är intresserad av att åka till Sankt Petersburg att göra det – du inte att bli besviken.

Mail: amanda.bergland@outlook.com