

Internationella Relationer vid Universidad Complutense, Madrid

Jag studerar Europastudier och gjorde min utbytestermin ht16 vid Universidad Complutense, i Madrid. Madrid är en underbar stad med cirka tre miljoner invånare. Staden är uppdelad i många olika små områden, som skiljer sig mycket mellan varandra. Det gör att du kan få ut mycket av staden beroende på vilket område du besöker. Vill du känna av studentlivet och hänga i de områden där många andra studenter också hänger, åker du till Moncloa/Argüelles. Madrids "Södermalm" med de mysigare barerna, de rockigare klubbarna och second hand-butikerna finns i Malasaña. I Salamanca kan du strosa runt bland de lite lugnare gatorna, det är också där de största märkesbutikerna finns eller i Chueca, som enligt Lonely Planet beskrivs som: *"extravagantly gay, lively young, and always inclusive regardless of your sexual orientation."* Dessa är bara några få av alla de olika områden som finns i Madrid. Stadskärnan är inte särskilt utspridd, vilket gör att du lätt kan gå mellan områdena, dock reser du som är under 26 år för bara 20€ i månaden med deras ungdomskort, som inte bara låter dig resa med kollektivtrafiken inom centrum, utan du kan ta dig ut till några av de byar och städer som är väl värda ett besök om man väl befinner sig i Madrid, Toledo till exempel.

Det är otroligt härligt att leva i Madrid, det finns ett utbud som aldrig sinar av aktiviteter och ställen att besöka. Som student går du in gratis på de flesta museum, däribland Prado och Reina Sofia som är bland de mest välbesökta. Det är omöjligt att bli trött på maten och det kommer alltid att finnas någon sorts tapas som förblir oprövd. Som svensk är det en härlig upplevelse att få kunna beställa in ett glas rött för bara 2€ och samtidigt få en gratis tapas på köpet. I spanska mått är Madrid dyrt, men som svensk uppfattas det mesta som billigt. Både mat och dryck är billigare än i Sverige och detsamma gäller kollektivtrafiken.

Skulle staden kännas för mycket efter ett tag kan man antingen bara gå till Retiro, som är Madrids stora stadspark eller helt enkelt ta tåget eller bussen ut till bergen. Där finns jättestora vandringsleder och på vintern finns skidmöjligheter.

Universitetslivet blev lite utav en chock för mig, man bör vara medveten när man söker till Complutense att de har två campus, ett som ligger väldigt centralt och ett som ligger utanför staden, Somosaguas. Det statsvetenskapliga fakultetet ligger ute vid Somosaguas och det är inte alls samma "student-feeling" där som vid det mer centrala campusområdet. Det kan vara bra att känna till att det statsvetenskapliga fakultetet skiljer sig avsevärt från våra fakultet här i

Sverige, det är mycket klotter, både inomhus och utomhus och många röker i korridorerna, både vanlig tobak, men också marijuana. Det var den största kulturkrock jag mötte under min Erasmustermin. Sådär är det dock inte på alla universitet i Madrid, utan Complutense är ett undantag.

Som Erasmusstudent blir du erbjuden spanskaklasser tre veckor innan terminsstart, vilket är ett ypperligt tillfälle att komma igång ordentligt med språket. När sedan terminen väl drar igång ordnas ett infomöte för Erasmusstudenterna. Jag upplevde det som att jag alltid fick den hjälp jag behövde från Erasmuskontoret och de var snabba på att svara på mail.

Jag läste första terminen vid Internationella Relationer och gick därför med samma klass hela tiden. Det tyckte jag underlättade för du får en närmre relation till dina klasskompisar. I första terminen ingick två olika slags statsvetenskapskurser, introduktion i sociologi, historia och en kurs som heter politisk ekonomi på spanska, men som jag har förstått är vad vi kallar nationalekonomi här i Sverige. Undervisningen skiljer sig från den svenska och påminner mer om hur det var på gymnasiet, där läraren presenterar allt för dig. Det är alltså inte så mycket inläsningstid utan läraren ger dig all information i klassrummet, därutöver är det mycket ”hembläxor”. Jag upplevde det ofta som kvantitet före kvalitet och det kändes som att det skulle läras ut så mycket som möjligt, men sen huruvida det egentligen var nyttig kunskap spelade inte lika stor roll. Tyvärr togs mycket utav min upplevelse som utbytesstudent bort på grund av att det var så mycket i skolan. I Spanien läser man alla kurser parallellt och i och med ”hembläxorna” som är betygsgrundande och det faktum att man ofta har lektion varje dag, så måste för mycket tid läggas på studier. Som tur är finns Madrid kvar och jag kan åka tillbaka, men det är mycket saker som jag gärna hade velat hinna göra, men jag kände att jag inte kunde prioritera. De sista tre veckorna är det examensperiod och det är då som de flesta inlämningsuppgifter och tentor ska göras. Återigen är det ofta kvantitet före kvalitet som gäller och jag snittade 8–10 timmar varje dag i biblioteket, inklusive helger. Det här är återigen något som gäller Complutense, mer än de övriga universiteten i Madrid. Alla universitet har examensperioder, men alla har inte samma undervisningsstil.

Det är hyfsat lätt att hitta bostad i Madrid, framför allt om man kan tänka sig att bo ett rum i en delad lägenhet. Ett tips är att gå med i Facebook-gruppen ”Svenskar i Madrid”, där finns både länkar till bra sidor för att hitta boende, men också mycket annat som tips på roliga event, eller om man vill ha hjälp från någon som har bott i Madrid länge och vet hur saker och ting

fungerar. Jag skulle rekommendera att bo i centrum oavsett om ens universitet ligger utanför, det är helt klart värt att pendla. Trots att jag pluggade väldigt mycket, räckte det med att bara gå ut på min gata för att få uppleva Madrid på riktigt, men jag hade klasskompisar som bodde utanför och vilka efter en hel termin fortfarande knappt hade varit inne i centrum.

Jag är medveten att min upplevelse kan ses som ganska negativ och jag tänker inte sticka under stolen med att jag är väldigt besviken på undervisningen och skolsystemet rent generellt, men jag är ändå väldigt glad att jag åkte och fick chansen att få bo i och uppleva Madrid. Jag hade jättetur med mina klasskompisar och de har verkligen lyft mig genom den här perioden, samtidigt har de fått upp ögonen för Sverige. Spanska är ett underbart språk att behärska och det är ännu härligare att få kunna använda det i sin rätta miljö. Jag vill verkligen rekommendera Madrid som stad för Erasmusutbyte, men kolla gärna vilka olika universitet som finns som möjlighet för just ditt utbyte.

Elinor Jakobsson

Ht16

elinor.jakobsson@gmail.com