

University of Kent, Canterbury, England, vt -16, litteraturvetenskap.

Canterbury är en liten stad i sydöstra England. Kändast är den för sin katedral som ligger mitt i centrum. Det är framförallt en studentstad då den har två stora universitet: University of Kent och Christ Church University. Det är en vacker mysig lite stad smock full med karaktär och charm. Är det en fin dag kan man även få syn på en brittisk kändis eller två.

University of Kent är ett universitet som finns i flera delar av Europa. Campusen är väldigt grön och byggd som en liten by. Skolan sitter på en kulle vilket ger en fin utsikt över själva Canterbury. Det finns inga stora skillnader mellan Lunds Universitet och Kent, men det finns många mindre skillnader. Kursutbudet är mycket roligare i Kent, Personalen och studenterna har ett mycket trevligare bemötande. Lärarna har mycket mer livlighet och passion i sitt utlärande. Eftersom skolans campus är som en liten by går stadsbussen även igenom skolans olika områden. Innanför campus området åker man även buss gratis.

Mottagande

När jag blivit antagen till Kent fick jag erbjudan om att bli hämtad av skolan på flygplatsen, där tillkom det en kostnad på ca 50 pund. Eftersom de flesta international students ankom samma dag var detta ett jätte bra sätt att skapa kontakt med människor snabbt. Vi blev körda till skolan och avlämnade på våra olika hållplatser, därefter blev man eskorterad till sitt rums lobby där man skrev in sig och hämtade sin nyckel, på kvällen hade vi välkomst middag med underhållning. Dagen därpå var det introduktion där vi presenterades för det brittiska skolsystemet, hur betydsättning fungerar osv. senare hade vi team building som avslutades med en rundtur i staden och giftbags. Tredje dagen i Kent var det anordnat med en buss tur till ASDA så att vi som utbytesstudenter kunde fylla våra kylskåp. Fjärde dagen fick vi en utflykt till Dover. Där efter var välkomstveckan avslutat och de resterande dagarna innan skolan börja fick vi spendera hur vi ville.

Kurser

Det brittiska universitetet har tre terminer: Höst, vår och sommar. Höst omfattar samma månader som det gör för oss i Sverige medan, vår endast är ca 3 månader och sommar lika så. Anledningen till uppdelningen är att man skriver tentor på sommar terminen. Man får mellan vår och sommar terminen ett antal veckor till att plugga inför tentor. De flesta kurser har både salstentor och hemtentor. De kurser som bara infattar hemtentor tar slut i början av april, vilket betyder att sommarlovet blir längre för de som väljer dessa kurser. Första året på universitetet måste man först läsa A-levels kurser, detta är för att få en "grundläggande" utbildning, man kan välja fritt i vad som intresserar en, efterhand blir kurserna svårare.

Jag valde att läsa fristående kurser med ämnen som var intressanta för mig, tre av dessa var så kallade A levels, och den fjärde var några steg högre upp. Mina val gjorde jag utifrån hur jag ville att mitt schema skulle se ut.

Creatures of the night: Vampires in Literature and Film.

Jo Pettitt var läraren i detta ämne. Det var mycket läsning av vampyr litteratur samt krav på att se de filmer som ansågs värdefulla för kursen. Det var inte så jätte mycket läsning speciellt inte om man är en van läsare. Men man förväntades läsa vissa verk så som Dracula på kort tid. Lektionen varade i två

timmar där första halvan var föreläsning och andra halvan var seminarium. Eftersom klassen var så liten förväntades man även prata en hel del. Tentan bestod av två delar, en muntlig presentation i grupp och en större hemtenta. Arbetsinsatsmässigt var det inte stor skillnad mellan Lunds universitet och Kent, om något upplevde jag kurserna som lättare att få högre betyg i. Jag gillade starkt iden med denna kursen men jag anser att läraren var helt fel. Hennes sätt att lära ut var väldigt mycket "my way or the highway", dvs när man kom med något argument eller liknande sa hon att man hade fel.

Classical Literature

Titu Chakraborty. Här läste vi bara klassisk litteratur, kursen verkade väldigt krävande i det att man förväntades läsa Illiaden och Odysseen på bara en vecka och även många andra tyngre klassiska verk. Men Titu var så passionerad i sitt ämne att han inte krävde mycket mer än en kommentar om verket vi läst för veckan. Klassen var även större delen utbytesstudenter vilket var spännande. Även här hade var tenten både en grupp presentation och en uppsats. Likt creatures of the night bestod lektionen av en timmes föreläsning och en timmes seminarium.

Insults in Classical Literature

Dunstan Lowe var lärare för denna kursen han själv hade kommit på eftersom han ville skriva en bok på detta ämne. Vi läste bara utdrag varje vecka ut diverse klassiska verk som kunde tolkas som förolämpande, sedan diskuterade man materialet på seminariet. Detta var det absolut roligaste ämnet. Dunstan lyssnade alltid på alla och försökte förstå hur de tänkte osv. Tentan bestod av två hemtentor, en mindre och en större. Kursen bestod mycket mer av kreativt tänkande än de tidigare nämnda kurserna.

Advanced Listening Skills for Academic Study

Jane Short. Kursen handlade om att lära sig lyssna aktivt. Man fick lära sig trick för att komma ihåg vad någon hade sagt och hur saker kan tolkas i tal på olika sätt beroende på hur meningar var betonade osv, vi fick även lära oss känna igen olika brittiska dialekter. Detta var en väldigt enkel kurs, med små hemtentor utigenom kursens gång. Den är förmodligen riktad till de utbytesstudenter som inte har så stark engelska. Den var väldigt rolig och bra för ens sociala krets dock. Klassen bestod exklusivt av utbytesstudenter, så det var i alla fall en lektion i kultur varje gång man hade den lektionen.

Jag kan inte säga att någon av de kurserna jag tog var särskilt krävande, och generellt är det mycket lättare att få högre betyg i England än i Sverige. Men det är också mycket lättare för en att känna samhörighet i sin klass i England än i Sverige.

Boende

Jag valde att bo i ett av de ny byggda studenthusen som ligger i campus centrum, jag hade aldrig längre än fem minuter bort till mina lektioner. Jag bodde i ett lägenhetshus där varje lägenhet bestod av nio sovrum och ett medelstort kök. Jag hade en dubbelsäng och eget badrum/wc. Detta anses som lyxigt då de flesta bor antingen i studenthus där man är fem personer i ett litet hus med ett litet kök och två sunkiga toaletter. På campus finns det blandat av ny och äldre bostäder. Personligen klarar jag inte av att dela toalett med massor av andra personer så för mig spelade det ingen roll att jag betalade mycket för mitt rum. Bredvid mitt hus Tyler Court så fanns Rutherford Collage vilket var det

billigaste bostads alternativ, där finns ett rum utan toalett och utan kök. Lättast söker man bostad via skolans hemsida, där har de även länkar till sidor med bostäder utanför skolans gränser. Ansök långt i förväg för att få det rummet ni vill ha är mitt tips.

Nöjen

Det finns inte så jätte mycket att se i självaste Canterbury när man har gått de gamla gatorna och sett katedralen. Men nattlivet är alltid igång och vill man kan man festa varje dag i veckan. Skolan har egen biograf och ett flertal nattklubbar. Går man ner till staden finns det även där ett antal klubbar som kan vara kul att gå till. Har man en heldag ledigt kan man ta bussen eller en bil till Herne Bay och gå omkring där, eller ta bussen till Dover och båten över till Frankrike. Beställer man någon vecka i förväg kan man även få billiga bussbiljetter till London eller billiga flyg till Irland.

Kostnader

Mataffärerna i England skulle jag säga är betydligt billigare än i Sverige, de har alltid många erbjudanden och mycket att välja mellan. Restaurangpriser är i princip samma, även taxi och buss är lika dyra/billiga.

Tips

Innan ni åker till mataffären försök planera vad ni vill äta och hur mycket ni vill spendera på mat. Man har inte mycket förrådsutrymme i sitt kök. Jag hade tur som hade en kylskåpshylla och en fryslåda, andra har inte ens en egen hylla. Alla mataffärer har hemsidor där man kan se vilka varor de har. Några ställen så som ASDA och Tesco har även hemleverans så man slipper gå till affären. Aldi har färskast grönsaker och ligger lite utanför gamla stan. ASDA ligger ca en kilometer från centrum. Allt är på gång avstånd från skolan. Det är onödigt att ta med sig kastruller och liknande saker hemifrån. Allt finns att köpa där. Jag rekommenderar pound world där man kan köpa allt från himmel till jord för en pund! Fish and chips är ett måste, Wagamama har god och prisvärd mat. The Shakespear har goda burgare som är prisvärda och en mysig lokal. Skolans egen mataffär är bra för småköp som nöd choklad eller en universitets hoody eller t-shirt. The cuban i centrum har bra musik och har alltid fritt inträde innan 22. Skolans klubb Venue är tråkig och oftast rätt tom, definitivt inte värd de fem punden som är inträdes avgift. Taxi är billigast om man är många och innan klockan 22 på kvällen men efter det ligger det på ca tio pund från centrum till campus.

Eleonora Sekaric, vt-16, 2017, eleonora.sekaric@gmail.com