

Ruprecht-Karl-Universität Heidelberg  
Heidelberg, Tyskland  
HT 16 Ämneslärarprogrammet i Tyska och Svenska

Heidelberg har ungefär 150 000 invånare och ligger längst med floden Neckar, en timma utanför Frankfurt i södra Tyskland. Staden grundades på 400-talet och klarade sig undan bombningar under andra världskriget vilket gör att det finns många sevärdheter i den gamla stadsdelen, Altstadt. Då staden ligger i en dal omringad av Odenwald känns den väldigt grön och naturnära och runt floden finns massor med ytor som antagligen är fulla på sommaren och våren med folk som grillar eller har picknick. Om man vill kan man ta bergsbanan upp till slottsruinen där man förutom slottet och slottsträdgården har den bästa utsikten över staden. Jag upplevde Heidelberg som en trygg och mysig stad som var lätt att känna sig hemma i och om man ville uppleva storstaden så var Frankfurt bara en kortare bussresa bort, alternativ tog på tåget till Mannheim som också har en del att erbjuda.

Universitetet är Tysklands äldsta och grundades 1386 och det finns 12 olika fakulteter. Här pluggar ca 30 000 studenter och lokalerna är fördelade över hela staden. Universitetsbiblioteket ligger i Altstadt och erbjuder tysta läsesalar och bokningsbara grupprum och dessutom är det öppet till 01 under veckodagarna. Under tentaperiod kan det dock vara svårt att hitta en plats men det är verkligen ett bra ställe att plugga på. Fakulteterna har också mindre bibliotek som man också kan plugga på. Till Universitetet finns matsalar som kallas ”Mensa” och där man kan äta bra och billigt med sitt studentkort.

Under första veckan fick alla utbytesstudenter vara med på Orientation days. Där fick jag all information jag behövde. Alltifrån hur man anmäler sig till kurser till hur man hittar sitt schema men även var man hittar begagnade cyklar och vilken ”Mensa” som är bäst. På kvällarna under den veckan hade organisationerna som ordnar saker för utbytesstudenterna under terminen satt ihop ett program som bland annat innebar en pubruna en kväll och quiz en annan. Dessutom finns ett mentorsprogram där man kan få en personlig mentor som oftast pluggar ungefär det man själv gör och som därigenom kan svara på de flesta frågorna.

Upplägget på studierna är annorlunda och det är en del att sätta sig in i. Det är upp till dig att se till att du får ihop ditt schema och att poängen stämmer i slutändan. Man kan ofta prata med personen som undervisar för att kolla av så att kursen är ungefär så som man föreställer sig och de första två föreläsningsveckorna var det lugnt om man hoppa runt lite för att testa på. Man anmäler sig oftast genom att skicka ett mejl till den kursansvariga och sen måste man komma på första seminariet/föreläsningen. När det var för många utbytesstudenter så var jag med om att platserna lottades ut..

Då jag skrev min kandidatuppsats på distans behövde jag bara läsa 15 poäng. Jag besökte seminarier både i Institutet ”Deutsch als Fremdsprachenphilologie” och ”Germanistik” och i det förstnämnda var vi massa utbytesstudenter. Jag läste fyra kurser: *Das lange 19. Jahrhundert: Sprachgebrauch – Medien – Sprachreflexion*, Tina Theobald. Ett intressant seminarium som handlade om hur tyskan utvecklades under 1800-talet med ett specifikt tema varje vecka så som t.ex. språkpolitik och språkkritik. Vi som studenter förberedde, i grupp, ett

referat till varje vecka och det var också en del av examineringen. Beroende på hur många poäng man ville få kunde man även ha muntligt prov och hemtenta. *Lehrwerkanalyse*, Barbara Scheiner. I det här seminariet analyserade vi läromedel som användas i Tyskland för ämnet Tyska som andraspråk. Undervisningen var väldigt praktiskt och som student fick man möjlighet att vara väldigt aktiv. Vi gick igenom allt från grammatikövningar till progression och visualisering osv. Som lärarstudent var det väldigt givande! Vi examinerades genom en mindre hemtenta. *Wortschatz C*, Brigitte Schröde. Ett seminarium som innehöll tysk syntax på C-nivå enligt den europeiska referensramen. Samma seminarium fanns i A- och B-nivå också. Även i detta seminarium fick man vara aktiv och vi fick hela tiden nya övningar att jobba med. I den här kursen var vi bara utbytesstudenter och vi hade en skriftlig tenta. *Einführung in der Sprachwissenschaft*, Ute Kohlman. Ett lite större seminarium där vi fick en grundlig inledning till tysk lingvistik. Vi hann med semiotik, semantik, pragmatik, syntax, fonetik och morfologi och hade undervisning två gånger i veckan. Vi hade två skriftliga tentor under terminen. Till detta seminarium fanns även en övning ledd av en student som själv hade läst kursen.

Jämför jag med mina studier i Lund är nog den största skillnaden undervisningstiden. Även om jag bara läste 15 poäng så hade jag så mycket mer schemalagt än när jag läser heltid hemma i Lund. Det tyckte jag bra om!

Jag bodde i en stadsdel som heter Bergheim i en lägenhet med fyra andra tyska studenter. Från andra har jag hört att det är väldigt svårt att hitta boende här men eftersom jag var ute i god tid (juni, terminen börjar i oktober) lyckades jag hitta ett rum rätt enkelt. Jag löste allting över skype men annars är det vanligt att man går på WG-castings. Den sidan folk använder här är [www.wggesucht.de](http://www.wggesucht.de) men det finns också fb-grupper att testa sin lycka i. Många förstaårsstudenter och utbytesstudenter bor i korridorer som finns lite överallt i stan. Att bo i Heidelberg är precis som mycket annat billigare än i Sverige. Jag kan verkligen rekommendera Bergheim, förutom att det ligger centralt finns det mysiga caféer och barer, ett bra bibliotek och Neckar är precis utanför dörren.

Även om Heidelberg är litet kan man hitta på en hel del. Till en början utnyttjade jag att man som student fick gå gratis på en del pass i ett sportcenter som hörde till universitetet. Där fanns allt! Från rodd till yoga. Sen hittade jag en dansskola och dansade Swing en gång i veckan. Vi hängde också i de olika barerna och på caféerna, gick på bio och då och då. En kul grej som jag tycker att man ska ta vara på är att studenterna här är ambitiösa när det kommer till att lära sig ett extra språk. Så många har en tandepartner som innebär att man ses ungefär en gång i veckan och pratar de språk man vill öva. Jag träffade två tjejer som båda hade varit på utbyte i Sverige och ville behålla svenskan. Det var ett rätt okomplicerat sätt att träffa tyska studenter på. Jag stortrivdes här under fem månader.

Om ni har frågor får ni gärna kontakta mig!

Maike Larsson

HT 16

maike\_larsson@hotmail.com