

Reseberättelse – Berlin HT-2014

Om mig: Matilda Möller, europastudier (program), vid Lunds universitet

Staden

Berlin är en stad som genomlevt mycket. Staden har sina rötter från andra världskriget och delades innan kalla kriget. Berlin har under de senaste tio åren utvecklats till en kulturstadstad med en bekant technoscen, men även en världsstad och omtyckt turistmål. Vad som slog mig när jag kom hit är att Berlin är en stad av stadsdelar – det finns inget givet centrum och det är inte nödvändigtvis i mitten de coolaste utställena, eller ens den bästa shoppingen. En av mina favoritplatser är utanför Berlins centralstation, varifrån man kan se nästan alla Berlins utmärkande byggnader inklusive Fernsehturm. Det fascinerar mig också att stadens politiska centrum (Bundestag och Bundeskanzleramt) ligger precis i anslutning till centralen, som i sig är en häftig byggnad.

Universitetet

Humboldt Universität zu Berlin är ett välkänt universitet och Berlins äldsta. Huvudbyggnaden och juridicum ligger på paradgatan Unter den Linden och låg i DDR under delningen. Från början var huvudbyggnaden menad att bli ett slott, men fursten som byggde det gav det till sin yngre bror, då han ändrade sig och ville bygga sin bostad på en annan plats. När det byggdes hade universitetet "bara" två flyglar, men idag rymmer i princip bara administration i byggnaden, även om den är utbyggd.

Humboldt delar ut många små handböcker till nya studenter, som förklarar hur man väljer kurser etc. Det är en förväntning från universitetets sida att studenterna först själva ska titta där, innan man dyker upp utanför någons kontor. (Om man går till de studenter som ska svara på internationella studenters frågor, brukar de i alla fall inte bli sura, även om man inte har kollat själv först. Men de kan fråga: har du läst i den här boken?) Man håller hårt på att ha speciella tider avsatta för att svara på studenters frågor, och är på det sättet inte lika flexibel som i Lund. Föreläsningar och seminarier är helt skilda i olika kurser. Som språk- eller humaniorastudent i Lund är man inte van vid att sitta i en stor anonym föreläsningssal, men det gör dessa studenter på Humboldt. Det kan innebära att det känns svårt att börja lära känna folk, eftersom folk kommer in i den stora salen och sätter sig ganska utspridd och sen går direkt. Därför är ett bra tips att faktiskt komma ner tidigare och delta i en förberedandespråkkurs och/eller ta en under studietiden i Berlin.

Mottagandet

Jag fick ett fint mottagande och hjälp vid inskrivningen. Sen fanns mycket informationsmöten de första veckorna. En bra grej var en större "mässa" där alla organisationer som gjorde något för de internationella studenterna presenterade sig. Det finns dock inget studentliv att jämföra med Lunds för den som vill engagera sig.

Kurser

Man väljer kurserna när man väl är på plats, och man får sätta samman sitt schema själv, vilket är en stor skillnad från hur det funkar i Sverige. Det finns ett modulsystem som innebär att man exempelvis måste välja två föreläsningar och ett seminarie per modul, som i sin tur motsvarar 10 ECTS eller högskolepoäng.

Mitt intryck var att alla professorer, doktorer och docenter var väldigt bra och de flesta var inlevelsefulla i att förmedla sitt ämne. Jag läste litteratur (och etnologi) och mina favoriter var seminarierna. Doppelgänger und Spiegelbilder in der Literatur med docent Mirko Gemmel och Recht und Literatur med professor Ulrike Vedder. Ett av dem, "Doppelgänger", var ett bara för ERASMUS-/internationella studenter. Något jag tyckte mycket om var att jag som ERASMUS-student bara var tvungen att göra slutproven i mina seminarier för att klara modulen. Det bästa med det var att det i just dessa kurser var muntliga prov som gick ut på att diskutera med läraren. Särskilt provet med Ulrike Vedder var trevligt, eftersom hon fick mig att känna mig så lugn, då det bara blev som ett samtal om de texter jag valt ut. Eftersom jag inte behövde göra prov i alla kurser (alltså inte för mina föreläsningar) klarade jag mig ganska bra genom att i stort sett vara närvarande vid undervisningen. Denna är dock, i timmar räknat, ungefär 3 gånger mer än undervisning i humaniora i Lund. Att läsa texterna tog längre tid, eftersom tyska inte är mitt modersmål och därför underlättade det att jag till så stor del kunde koncentrera mig på mina seminarier. Att tänka på är att alla kurser är mycket mer specifika på Humboldt än i Lund. (Till exempel "dubbelgångare i litteraturen" eller "rätt och litteratur.")

Boende

Man kan bo på studenthem, men jag skulle tipsa om att bo i ett kollektiv: "WG". Jag bodde med två tyska tjejer från Berlin, vilket jag tyckte var givande på många sätt. Detta är en vanlig boendeform i Tyskland som helhet, inte bara i Berlin och även om främst unga bor på detta sätt är det vanligt att bo så även för folk i medelåldern. Dert är svårt att hitta boende i Berlin, men det går. Gudarnas gåva till den som söker bostad är sidan www.wg-gesucht.de. Ett tips är att skriva ett standardbrev som man skickar ut till alla man är intresserad av att komma till och kolla på rummet. Åk till Berlin några veckor innan du börjar universitetet och skriv i mejlet när du kommer att vara i staden. Boka sedan in möten med potentiella "hyresvärdar" innan du åker ner och försök få in så många du kan. Detta kallas "WG-casting" och innebär att man sitter och pratar för att få en uppfattning om varandra och huruvida personen/personerna i fråga kan tänka sig att bo med dig. Ofta tar det 3-5 fem dagar för dina nya hyresvärdar/rumskamrater att bestämma sig. Tänk på att skriva ett kontrakt och se till att allt är tydligt. "Zweck-wg" betyder ordagrant "syftes-kollektiv" och innebär att man inte är ute efter att umgås med den man bor med, utan bor i denna form av praktiska skäl.

Kontakta mig gärna!

Matilda Möller

matimoller@gmail.com

HT-2014